

# Gentleman in slavernij

**Verzorgd door** Janny de Heer

**Datum** dinsdag 3 december 2013

**Tijd** 19:30

**Locatie** meer dan 10 plaatsen beschikbaar

De Helderse presentatie van *Gentleman in slavernij*, het nieuwste boek van Janny de Heer.

*Gentleman in slavernij* is een meeslepende geschiedenis over het koloniale Suriname in de negentiende eeuw, een tijd van grote veranderingen in de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen. Meeslepend omdat de roman vertelt over hoe het dagelijks leven op en om de plantages werkelijk was. Janny de Heer ontraadselt daarbij knap de familiegeheimen rond de hoofdpersoon Johann Dieterich Horst.

De schrijfster debuteerde in 1999 met *Landskinderen van Curaçao*. In 2008 verscheen van haar hand *Hey buddy de andere voet is voor jezelf*, het levensverhaal van de Helderse badmeester Huib Wijnants.

Gelijktijdig wordt de tentoonstelling *Slavernij verbeeld* geopend, die tot en met 13 januari te zien is in de bibliotheek. De tentoonstelling en boekpresentatie sluiten aan bij de officiële herdenking van het Nederlandse slavernijverleden.