

Horrorboek **door Ton Dietz**

Thriller over de verkwanseling van de bibliotheek uit het Tropenmuseum.

Een 'ontheiligde bibliotheek', een 'geplunderde graftombe', laat Hans van Hartevelt Ismael Serageldin ('de Egyptenaar' van de bibliotheek van Alexandrië) verzuchten aan het eind van 'De verkwanseling van een kroonjuweel'. De roman, die leest als een thriller, kwam enkele maanden geleden uit na Van Hartevelts ontslag als directeur van de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Ik heb het proces van die ontheiliging gevolgd met ongeloof, maar het boek gaf me rillingen van verbouwereerdheid toen ik las over hoe de verantwoordelijken faalden bij het behoeden van cultureel erfgoed en, erger, geen waarde meer leken te hechten aan de eigen geschiedenis.

Dat is niet alleen een falen van de politiek. Hoofdschuddend kijkt Egyptenaar Serageldin in het KIT naar de in marmer gebeitelde namen van bedrijven die aan de wieg hebben gestaan van het instituut. Hun opvolgers hebben weinig gedaan om te redden wat er te redden viel.

Hoe historici terugkijken op de spelers in dit drama hangt af van hoe de hoeders van de KITbibliotheek in Alexandrië, Urk en Leiden voor het erfgoed zorgen. En dat hangt weer af van of Egypte een kalifaat wordt en of Nederland verder opschuift richting cultuurbarbarij. Maar ik vermoed dat toekomstige historici toch een zweem van verbijstering zullen ervaren bij de namen Ben Knapen, Jan Donner, Peter Groenenboom, Rudy Rabbinge, Joost Ruitenbergen en Derk Vermeer, politici en bestuurders in deze kwestie. Zij figureren onder pseudoniem rond bibliotheekdirecteur Jeroen van Helferen, zoals de schrijver zichzelf noemt in zijn horrorboek. Verplicht leesvoer voor bestuurders, lijkt me.

Ton Dietz is hoogleraar Ontwikkeling in Afrika aan de Universiteit van Leiden en directeur van Afrika Studiecentrum in Leiden. Hij was een van de initiatiefnemers van de Worldconnectors, een denktank voor mondiale vraagstukken.

Bron: *OneWorld, Magazine over mondiaal denken en groen doen*, nr.1 2015, 1 februari 2015

OneWorld bestaat sinds december 2011 en is het resultaat van een fusie tussen IS (Internationale Samenwerking), onzeWereld en www.oneworld.nl.