

## **Steffi huilt**

Het geeft niet Poes

het geeft niet dat we

sterven

Want weet je Poes

dood is het landgoed dat

we bij geboorte erven

Het geeft niet Poes ook al

is het om te huilen

Het is ons slot: leven opent het

en wij sluiten.

astrid h roemer

## **Hoop**

Hoe heet het wachten  
dat niet wordt beëindigd

Het wachten dat ophoudt omdat die  
wacht door de dood wordt overvallen

Is er een naam voor onvervuld  
wachten

Een wachten vergelijkbaar met  
bloeiende rozenstruiken waarvan niet één  
roos wordt geplukt door een gretige  
hand

Een oceaan die onophoudelijk golft en  
geen strand voelt.

Vergelijk het met een albatros die na  
jaren in de wind geen hooggebergte  
vindt om te landen.

Er moet een naam worden gevonden voor  
het wachten dat zich verzamelt  
in mij tot wanhoop

en instort

en niets achterlaat dan een plek

waar het is gebeurd met

dat opgestapelde wachten op jou.

astrid h roemer