



KUNSTLIJN SCHEURKALENDER



Roni Klinkhamer

Blz. 231: die betutteling, en de schuld weer lekker afwentelen op de burger, in plaats van dat pakkie op het bord van de overheid te leggen, nee hoor, als goedwillende burger moest je je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat schuldig voelen! De knoet erover! Mak als lammetjes! Jullie schuld! Consumisten! Langedouchers! Sigarettenrokers! Zuiplappen! Lullakken! Vreetzakken! Consumisten! Communisten! Conformisten! Uitvreters! Uitkeringstrekkers! Comfortisten! De knoet erover, jullie schuld, allemaal jullie schuld! 't Is maar dat je het weet! 't Is maar dat je het onthoudt!

DINSDAG **24** MEI 2016