

PERSBERICHT

Odd Fellowhuislezingen

Reis door het koloniale verleden via Dolle Dinsdag naar het heden

De Helderse schrijfster Janny de Heer binnenkort te gast bij Odd Fellows, Kanaalweg 158 Den Helder. Op woensdag 21 september om 20.00 uur verzorgt zij op uitnodiging van het bestuur een PPP over haar gehele oeuvre.

In maart verscheen haar vierde boek, *De Barones* bij uitgeverij In de Knipscheer. Een levensverhaal dat heftig begint op 5 september 1944, Dolle Dinsdag. Wonderlijk genoeg was het van tevoren niet zo gepland maar de rode draad die haar verhalen met elkaar verbindt is het koloniale verleden in de Nederlandse geschiedenis. Aan de hand van toepasselijke illustraties vertelt zij hoe schijnbaar toevallige ontmoetingen de basis vormden voor haar historische romans. Lovende recensies verschenen over haar boeken waarbij haar verhalen zelfs vergeleken worden met die van Charles Dickens.

Omdat *Hey Buddy de andere voet is voor jezelf* – levensverhaal van een markante Nieuwendieper- zich grotendeels in Den Helder en in Nederlands Oost-Indië in de jaren vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog afspeelt bijzondere aandacht voor dit boek op deze lezing in De Helder.

Vrije toegang.

[Meer](#) over Janny de Heer bij Uitgeverij In de Knipscheer