

## **Kerst- en nieuwjaarswens Stefaan van den Bremt**

Donkere dagen.

Van de honger huilt de wolf  
naar de nieuwe maan.

\*

De dagen krimpen.

En slechts één engel zingt van  
licht in duisternis.

\*

Oud en Nieuw. Wat nu?

Oudjaar weet niet wat met nieuw-  
jaar te beginnen.