



DOOR ADRI
GORISSEN

Schrijver: Ton van Reen

Titel: Dochters

Aantal blz: 340

Uitgever: In de Knipscheer

Prijs: 19,50 euro

Net als de meeste vorige is ook de nieuwe roman *Dochters* van de 76-jarige Ton van Reen geëngageerd en zit hij boordevol maatschappijkritiek. Hoofdpersoon is Lennert Rosenberg, een net voor zijn pensioen zittende krantencorrespondent in Afrika. Een man die eigenlijk is blijven hangen in de late jaren zeventig, nog altijd een ouderwetse linkse rakker is en daarom teleurgesteld is in de wereld. Goed en kwaad, daar draait het om in *Dochters*. Maar er is meer, Rosenberg is per trein op weg naar Zwitserland voor de bruiloft van zijn dochter met wie hij het contact is kwijtgeraakt. In de trein ontmoet hij de jonge Nena, eveneens op weg naar de Alpen voor een bezoek aan haar joodse ouders. Beiden moeten, zo blijkt al snel, in het reine zien te komen met hun verleden om verder te kunnen in het leven. *Dochters* is een gevoelige en heel menselijke roman, maar door de maatschappijkritiek tevens een boek vol vuur en venijn.