

Q & A GENIETEN
met EVELINE STEENAART

Genieten voor Etchica VOORN

ETCHICA VOORN (54) woont in Amsterdam, groeide op in Uithoorn. Dit jaar verscheen haar debuutboek *Dubbelbloed*, over haar gemengde Nederlandse en Surinaams-Creoolse afkomst.

MUZIEK Mijn moeder, bij wie ik ben opgegroeid, draaide van alles. Van Cornelis Vreeswijk, Cat Stevens en Aretha Franklin tot Franse chansons. Bij mijn vader thuis stond meestal een video op van James Brown of Celia Cruz. De eerste keer dat ik Stevie Wonder hoorde was ik helemaal hoteldebotel. Zijn muziek beantwoordde aan al mijn gevoelens van verdriet, verliefdheid en blijheid. Mijn broer en zus hadden rijen elpees en ik had Stevie Wonder. Nog steeds. Stevie Wonder hoort bij mij als tandenpoetsen.

ETEN Anderhalf jaar geleden verbleef ik op Bali in de Bali Silent Retreat, waar we drie keer per dag een vegetarisch buffet kregen. Een explosie van kleuren en smaken! Nooit eerder proefde ik zo veel nieuwe, lekkere dingen! Sindsdien eet ik geen vlees meer en probeer ik ook explosief te koken. Figuurlijk dan.

LIEVELINGSPLEK Ons huis in Egmond aan Zee. De rust en de natuur om de hoek. Twee minuten lopen naar het strand. Hier laad ik helemaal op en kan ik uitademen. Het is mijn ideale schrijfplek.

HERINNERING Ooit hadden we een houten bootje, overgenomen van oma Jan. Een prachtig scheepje. De zijwaarden waren afgezet met koper en op het roer stond een groen met goud beschilderde zeemeermin. We voeren regelmatig over de Amstel richting De Hoef, waar we ons ankertje uitgooiden in het riet om te zwemmen. Vervolgens droogden we op in de zon, met een lekker glaasje en een hapje.

Veel recenter, op 3 september, werd mijn autobiografische boek *"Dubbelbloed"* gelanceerd in Podium Mozaïek in



MIJN GROTE
LIEFDE IS ONZE
ONGELOOFLIJK
LIEVE EN
KNAPPE ROCCO,
EEN WITTE
ZWITSERSE
HERDER'

Amsterdam. De grote zaal zat tjokvol, ik las voor uit mijn boek onder begeleiding van een accordeonist en mijn nichtje Sarina Voorn zong het nummer *Miss Celia's Blues*. Kippenvel.

DAGELIJKS GENIETMOMENT Een cappuccinootje met mijn Ko, voordat hij om zes uur 's ochtends naar de groothandel gaat.

FAMILIE Geluk en pijn. Harmonie en afstand. Nog op aarde of al lange tijd vertrokken. Gezelligheid en gemis. Familie bestaat voor mij uit extreme tegenstellingen. Ik houd zielsveel van mijn familie, ik kan niet zonder ze. Gisteren zaten Ko, mijn moeder, mijn zoon, zijn vriendin en een paar neven en nichten gierend van het lachen en zo vals als de neten mens-erger-je-niet te spelen. Ik stond in de open keuken een visschotel in elkaar te flansen en voelde me volmaakt gelukkig.

DIER Mijn grote liefde is onze ongelooflijk lieve en knappe Rocco, een witte Zwitserse Herder. Bijna elf jaar geleden kwam hij in ons leven, als cadeau voor mijn zoons 14e verjaardag. Mijn zoon woont niet meer thuis, Rocco is gebleven. Die hond heeft lief zijn uitgevonden!