



ERNST JANSZ – DE NEERKANT

Heus niet iedereen die een goed liedje kan schrijven, kan ook een goed boek schrijven. Maar net als Meindert Talma (hiernaast) heeft Ernst Jansz een heerlijk boek geschreven. *De Neerkant* gaat over de periode van 1969 tot eind jaren 70. Grofweg van de periode dat Jansz met zijn band CCC Inc. naar een boerderij verhuisde in het Brabantse

Neerkant tot de beginjaren van Doe Maar. Jansz heeft ervoor gekozen niet gewoon zijn memoires op papier te zetten. In elk hoofdstuk zit ook een passage verwerkt uit de nooit gepubliceerde roman *De Witte Kamer* die hij halverwege de jaren tachtig schreef. De vermenging van beide verhaallijnen werkt wonderwel; het scheidt extra afstand en verdieping. Op de ene cd bij het boek een soundtrack met grotendeels nieuwe nummers en op de andere cd vroeg werk van Doe Maar. Uitgeverij In de Knipscheer. €29,50 (incl. 2 cd's)