

Ontmoet de dichter ... Philip Hoorne



© vormingplus-brugge.be

Philip Hoorne (Kortrijk, 1964) is dichter, schrijver en bloemlezer. Hij debuteerde in 2002 met de bundel ***Niets met jou*** in de Sandwichpoëziereeks die Gerrit Komrij, destijds Dichter des Vaderlands, startte. De bundel werd genomineerd voor de Vlaamse Debuutprijs 2003.

In 2004 verscheen zijn tweede bundel, ***Inbreng nihil***. Die bundel werd genomineerd voor de J.C. Bloemprijs 2005. Zijn derde bundel verscheen in 2005 (***Het ei in mijzelf***), het waren productieve beginjaren voor deze dichter.

Jarenlang was hij een van de dragers van Poëzierapport, een poëzierecensierubriek die veel stof heeft doen opwaaien. Hoorne schreef ook een knotsgek verhalenboek, hij stelde enkele bloemlezingen samen, zoals ***De Nederlandstalige poëzie in pocketformaat*** (2012) en hij recenseert voor diverse bladen en websites.

Hoorne is als dichter niet gemakkelijk onder één hoedje te vangen. Hij dicht over uiteenlopende onderwerpen en doet dat niet zelden in snedige bewoordingen die de lezer aan het denken zetten. Zelf zegt hij: 'Je raakt gemakkelijk in mijn gedichten, maar je raakt er niet altijd even gemakkelijk weer uit'.

Andere titels:

Grootste hits! (2009)

Het is fijn om van pluche te zijn (2012)

Kaas treft geen schuld, tot het tegendeel bewezen is (2015)

Philip Hoorne wordt geïntroduceerd en geïnterviewd door Johan Reijmerink.

Ontmoet de dichter ... Philip Hoorne
zaterdag 9 februari 2019, 14.00 – 16.30 uur
Poëziecentrum Nederland
Mariënborg 29
6511 PS Nijmegen

Entree: € 10,00 (studenten, Vrienden van het PcN en bibliotheekpashouders € 7,50)
Het entreebewijs geeft tevens 25% korting bij aanschaf van een bundel uit de verkoopkast van het PcN.