

betreft Helman, Albert / Het eind van de kaart : journaal van een kleine ontdekkingstocht in twee binnenlanden anno 1955 - EAN 9789062657605
datum 11 september 2019

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken. Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Het eind van de kaart : journaal van een kleine ontdekkingstocht in twee binnenlanden anno 1955 / Albert Helman. - Tweede druk, Haarlem : In de Knipscheer, 2019. - 252 pagina's : kaart ; 20 cm.

In 1955 werd Albert Helman (ps. van Lou Lichtveld, 1903-1996) door zijn vriend Bob gevraagd om mee te gaan op een tocht door het toen nog vrijwel onbekende oosten van Suriname. Omdat wegen ontbraken, moest de weg zuidwaarts over de rivieren gevonden worden. Deze zaten vol watervallen en stroomversnellingen die meestal alleen overwonnen konden worden door de bagage te voet daarlangs te dragen. Het werd een boeiende reis waarin de reizigers vaak doornat werden, maar waarbij Helman voortdurend bewonderend naar de handige bosnegers keek, die met grote vaardigheid de boten rond obstakels wisten te manoeuvreren. Omdat hij als stedeling lichamelijk op achterstand stond kreeg hij met fysiek ongemak te doen, dat echter na behandeling door een oudere indiaan langzaam minderde. Het is een prettig leesbaar verslag geworden dat bijna dag voor dag beschrijft waar de reizigers mee te maken kregen. Daarnaast geeft het in zelfbespiegelingen goed weer hoe het de auteur te moede was. Hoewel dit algemeen beschouwd wordt als een van Helmans beste werken, duurde het tot 1980 voor het gepubliceerd werd. Bevat een zeer summier kaartje.

Recensent: Jan Joosse

Bestelnummer: 2019120126

NBD Biblion Afd. Redactie / BU Data E mi@nbdbiblion.nl T (079) 344 0156

©copyright Stichting NBD Biblion.