

Oorlog aan de Overkant

De belevenissen van een hospik in Indië / Indonesië

Sanne is de dochter van Indiëveteraan Dirk en stuit na zijn dood op zijn dagboekverhalen uit Indië. Zij maakt een reconstructie van dat verleden, van zijn Oorlog aan de Overkant.

Dirk werd als dienstplichtig soldaat in 1946 naar Nederlands-Indië gestuurd waar hij als hospik te werk ging. De oorlog beleefde hij daardoor vanaf de achterkant: hij zag de verminkte slachtoffers, verzorgde de gewonden en kistte de gesneuvelden. Tijdens de twee politiole acties moest hij mee als ziekdruager en was zo ongewild getuige van agressie, martelingen en massamoorden. Door zijn oprechte interesse en vredelievende houding was hij echter graag gezien bij de inlandse bevolking en omdat hij vaak langere tijd op één plek verbleef mondden deze contacten meer dan eens uit in echte vriendschappen.



Sanne Biesheuvel is vijftig, gescheiden, heeft twee volwassen kinderen en woont in de Noord-Hollandse polder. Oorlog aan de Overkant is haar debuutroman. Eerder schreef ze twee korte verhalen voor de verhalenbundel *Geschreven en gedeeld om te lezen* van het schrijverscollectief Plazilla (2015).

Sanne Biesheuvel, *Oorlog aan de Overkant, De belevenissen van een hospik in Indië / Indonesië*,

Uitgever: Uitgeverij In de Knipscheer, ISBN 978.90.6265.613.4,
Prijs: € 22,00 – 296 pagina's, Paperback.