

De weg naar het kind

Drie wijzen op de dool. Een ster
maakt ze in vreemd land wegwijst
tot waar ze stuiten op een muur
van steen en onverstand, bemand
door horigen van Herodes.

Waar zou het kind worden geboren,
het kind dat vorsten naar de kroon
kan steken? Dat wil Herodes weten.
Hij vraagt het aan de hogepriesters,
vraagt het de schrift en haar geleerden.

Zij zoeken in een boek het woord
van de profeet – nog vond het geen
gehoor. Het woord wijst als een ster
de weg naar het kind. Vragen
van Herodes slaat het in de wind.

Stefaan van den Bremt