



LINKSVOOR **MISTER SIXTIES**

Vraag Patrick Bakkenes (34) uit IJsselstein iets over de jaren zestig en de anekdotes en bespiegelingen vliegen over tafel. Hij schreef er een boek over, *Kantelaars van de Sixties*, dat onlangs uitkwam. Wat fascineert hem zo aan dat tijdperk? 'De kanteling die plaatsvond in de manier van denken. Over álles. Van kunst en muziek tot emancipatie, van democratisering tot individuele en seksuele vrijheid. De effecten zijn nog altijd merkbaar. Het was een revolutie van de geest.'

tekst Daniël de Jongh
foto Karen Veldkamp

› **Hoe lang ben je al lid van de SP?**

'Sinds mijn achttiende. Daarnaast was ik actief voor Occupy en de Rode Hesjes.'

› **Wat doe je in het dagelijks leven?**

'Ik ben projectmanager bij een drukwerkintermediair: ik zorg dat boeken zo mooi mogelijk worden uitgegeven, van layout tot drukproces. Daarnaast schrijf ik zelf boeken en gedichten. Ik treed ook op als dichter, samen met een band.'

› **Waar gaat je boek over?**

'Ik heb twaalf mensen geïnterviewd die invloed hadden op de omwentelingen van de jaren zestig. Een generatie die taboes doorbrak, maatschappelijk, politiek en cultureel. Ze vertellen over toen maar ook hoe ze tegen de huidige tijd aankijken.'

› **Wat heeft je het meest verrast?**

'Dat zoveel wat wij nu kennen uit die jaren stamt. Lowlands ontstond toen bijvoorbeeld – in Utrecht. Maar ook hoe er tegen drugs

werd aangekeken. Armand, die ik goed heb leren kennen, kon daar heel boeiend over vertellen.'

› **Koos Zwart las op de radio de wietprijzen voor.**

'Ja, ik heb een deel van zijn archief! Gekregen van een andere sixties-vriend. Twee schoendozen vol.'

› **Jij kent iedereen uit die tijd?**

'Nee joh, ik zit wel helemaal in die sixties-scene maar ken niet iedereen. Als er SP'ers zijn die actief waren in de bewegingen van die tijd, dan hoor ik dat graag! Neem contact op, dat vind ik leuk.' •