

Boekentips

van Boekhandel **Blokker**



Arno Koek

Eigenaar

Boekhandel Blokker

De zomer is toch wel het beste seizoen om in de tuin eens lekker tot rust te komen met een goed boek. Het team van Boekhandel Blokker heeft daarom weer hun favoriete boeken op een rijtje gezet!

Tip!

Albert Cossery
De luiaards in de vruchtbare vallei



Cossery's personages beheersen in hoge mate de kunst van het nietsdoen en slaan het schouwtoneel van het dagelijks leven geamuseerd en afstandelijk gade. In *De luiaards in de vruchtbare vallei* heeft Rafiek dat het best door, zijn nietsdoen is een bewuste keuze. "De menselijke domheid was onmetelijk. Waarom maakten ze zich toch zo druk, eeuwig prikkelbaar en ontevreden, terwijl de enige waarheid juist gelegen was in een onverschillige, passieve houding? Het was toch zo eenvoudig. Dat kon de eerste de beste bedelaar nog begrijpen!" Albert Cossery (1913-2008) schreef in het Frans, maar dacht in het Arabisch. Hij heeft zichzelf altijd nadrukkelijk beschouwd als een Egyptisch schrijver. Hij heeft nooit een Frans paspoort willen aanvragen. Zijn stijl wordt gekenmerkt door de spanning tussen de compacte syntaxis en de rake adjectieven van de verhalende passages afgewisseld met levendige dialogen. Cossery is altijd zeer kritisch geweest op zijn eigen zinnen: ieder woord doet ertoe.
Louise: "Lui, luier, luist... *De Egyptisch-Franse Cossery schrijft zo mooi, elk woord afgewogen en met zoveel humor dat dit boek beklijft, ook al speelt alles zich voornamelijk in het huis van de vader met zijn drie zonen af. Slechts de jongste zoon wil graag werken, maar wordt schamper bekeken door zijn huisgenoten. En als de vader het in zijn hoofd haalt om te willen trouwen, slaat de paniek bij zijn zonen toe. Een vrouw in huis zou slechts onrust brengen!*"

Tip!

Charlotte Dematons
Alfabet



B is van badlaken waarop een broccoli in badpak de blauwe bergen bewondert, terwijl op de bloemetjesbank een broccoli in bikini hun bloemkooltje in zijn buggy bekijkt. T is van tandarts – een teckel – die met een tang een tand trekt van een tyrannosaurus rex terwijl zijn toegewijde tandartsassistent – een tapir – toekijkt. Alle letters van het alfabet en hun oneindige mogelijkheden vind je in dit prachtige boek vol verrassende vondsten. Iedere pagina is een weergaloos zoek- en ontdekfeest. Probeer in de tekeningen ook de letters zelf te vinden, voor de dief ermee vandoor gaat! Zie je welk voorwerp hij van bijna elke bladzijde meeneemt?
Team Blokker: "Wij krijgen geen genoeg van dit nieuwe boek van Charlotte Dematons. Elke ochtend bekijken we weer een pagina en elke keer zien we iets nieuws. Dit maakt het dus niet alleen een prentenboek voor kinderen, maar voor alle leeftijden tot wel 100 jaar! Een prentenboek zonder tekst, maar waar je met veel fantasie naar kunt kijken. Een groot genot en een boek van wereldformaat. Wij zijn hartstikke trots op onze lokale held uit Kennemerland!"

Tip!

Arjen Sevenster
De wind van morgen



Na uitvoerig medisch onderzoek krijgt de auteur van deze kroniek, Arjen Sevenster, de diagnose 'uitgezaaide prostaatcancer' te horen. Zonder schaamte doet hij verslag van de ommekeer die de ongeneeslijke ziekte in zijn leven veroorzaakt. Sevenster schrijft over zijn queeste door wachtkamers, spreekkamers en behandelkamers. Chemo's, infusen, katheters, schommelende bloedwaarden, een levensverlengende radiumtherapie volgen elkaar op. Weerloos ondergaat hij de pijn en hoopt op betere dagen. Tegelijk vormt *De wind van morgen* de spirituele reis van een zieke die zegt: "Ik ben het proces." Een man die herinneringen ophaalt aan de vraag op een bruggetje aan zijn latere geliefde, aan zijn Japanse jaren en ontmoetingen met bijzondere mensen. Arjen Sevenster schreef eerder poëzie en hij was lange tijd uitgever van wetenschappelijke tijdschriften en boeken bij Elsevier. Kort na het verschijnen van *Bloemen in de regen* overleed de auteur op 2 februari 2019.
Arno: "Dit is een aangrijpend boek van een lokale held uit Kennemerland. Dit is een zeer persoonlijk verhaal, maar nergens sentimenteel. Het is oprecht en eerlijk en ik kan me voorstellen dat het een steun is voor iedereen die een ziekte of een naderende dood van nabij heeft meegemaakt. Maar het kan ook helpen als een voorbereiding op een onzekere tijd die nog gaat komen. De kronieken worden afgewisseld met zeer toepasselijke gedichten en daardoor krijgt het boek nog een extra dimensie. Ik ben zeer onder de indruk en dit boek is voor een zeer grote doelgroep toegankelijk en geschikt. Chapeau!"

Jouw lokale boekhandel zorgt voor een zonnige zomer met heerlijke boeken!

Bestel ook online via www.boekhandelblokker.nl en laat je boeken thuisbezorgen of haal ze op in de winkel. E-books downloaden? Ook dat kan op de website.



www.boekhandelblokker.nl

Binnenweg 138
2101 JP Heemstede
www.boekhandelblokker.nl
(023) 528 24 72
WhatsApp: 06 18 33 63 20