

De wind van morgen

Door Petra Blommendal



Arjen Sevenster beschrijft in dit boek de laatste twee jaar van zijn leven. In januari 2017 wordt bij hem de diagnose gemetastaseerd prostaatcarcinoom gesteld, in februari 2019 overlijdt hij door middel van

euthanasie. Hij beschrijft in de hoofdstukken, doorgaans in de vorm van e-mails aan mensen in zijn omgeving, wat er gebeurt: emoties rond de ziekte, palliatieve behandelingen, second opinions, maar ook ontmoetingen met zijn kinderen, kleinkinderen en vrienden. Hij kijkt terug op zijn leven, als wiskundige, dichter en uitgever van boeken, door alles speelt zijn verbondenheid met Japan waar hij een aantal jaren woonde, zijn liefde voor literatuur en poëzie. Simpele belevenissen worden afgewisseld door filosofische beschouwingen en zelfgemaakte gedichten. Sporadisch is ook een ander, bijvoorbeeld zijn echtgenote, even aan het woord.

We leren de auteur kennen als een erudiet en belezen man. Tegelijkertijd beschrijft hij wat hij meemaakt in simpele verhalen. Het gaat vaak over alledaagse dingen: bezoekjes van zijn kinderen en kleinkinderen, contacten met zijn dokters maar zijn rake persoonlijke manier van schrijven houdt het verhaal boeiend tot de laatste bladzij. Een mooi boek van een wijs man die beschrijft hoe zijn rijke leven, ondanks alle aftakeling en lijden, op een heel waardige manier tot een afronding komt.

Arjen Sevenster

De wind van morgen

Uitgeverij In de Knipscheer

ISBN 9789062657643