

L.S.

Lieve (volslanke, mooie, rijke, knappe milieubewuste, diervriendelijke, deugdzame, eerlijke) mensen: neen ik ben jammer genoeg voor velen nog niet echt gek geworden - alleen gek verklaard en dientengevolge onterecht in Nederland opgesloten - en neen ik verbeeld me niet dat ik gelezen word en al helemaal niet dat ik werkelijk een schrijver ben, laat staan dat ik een goede schrijver ben of dat ik (ooit) aan iemand als Roald Dahl, een van mijn schrijfhelden, zal kunnen tippen maar wanneer de woorden slecht en schrijfster na mijn dood niet meer mogen dan graag een paar ooggetuigen (leesgetuigen) van wat ik nooit zou willen dat met mijn schrijfsels gebeurt. Als ik n e g e r e n z w a r t e n b l a c k i e bijvoorbeeld in een verhaal heb bedoel ik neger, zwart en blackie (ayi: auw, auw, auw, oranje nyan batyaw) want ik heb gewoon negerbloed en ontmoet graag een bigi, bigi man nengre en ik heb aan pikin nengre lesgegeven en ik ben weleens door een nengre doro gegaan. En ik heb blakaMAN in mijn familie. Mijn kan- kan broer - wan bere - is een blakaman. Klaar! En ik heb geen biermoeder (ook geen parbo biermoeder), boermoeder, boormoeder, beermoeder, beurmoeder maar een baarmoeder ook als ik het woord niet meer mag uitspreken, laat staan schrijven. Ik ken glad, kroes, stijl en golvend of krullend haar. Ik ben geen Afro dit of dat. Wie mij zo noemt slaat de plank mis en zou die wel eens op zijn eigen bekoorlijke hoofd terug kunnen krijgen! Lieve, mooie, schattige, goede mensen. ik ben zeer tot mijn leedwezen een uitzondering geworden in dit mensenras. Ik ben een lelijke, slechte deugniet. Een eens menstruerende VROUW. Geen ooit menstruerend MENS. Ik ben geboren en zal sterven als 'zij' en word nooit een hen met of zonder poes en zeker geen haan zonder kop en ik heet geen Antoine. Ik ken geen tot slaaf gemaakten. Ik ken slaven uit de geschiedenisboeken. Niet de woorden moeten veranderen. Ik hoef niet per se trots te zijn op mijn negerbloed. Is iemand met Kaukasisch bloed daar trots op? En zo ja: durft hij dat dan te uiten? Zo nee, waarom niet? Ik heb niets voor mijn negerbloed gedaan of gelaten. Ik was arm als meisje. Het woord veranderen verandert niets aan het fenomeen en ik heb aartslelijke handen. En ik zat weleens op een plee . Niet op een 'niet-doorspoelbaar toilet'. Schrijvers, Surinamers, medemensen: ik wil niet meedoen aan geschiedenisvervalsing. Hieronder volgen voorbeelden van onder andere een deel van onze historie die wij

moeten koesteren en waar nodig de beeldvorming veranderen en echte eenheid creëren, geen (wat mij betreft) waardeloze, hypocriete politieke correctheid die als rookgordijn moet dienen. Waar blijft de regenboog met blaka erin? Yu get the picture? Waar was die alle eeuwen. Ik krijg dus nooit meer een werkbeurs van het Nederlandse Fonds voor de Letteren, want ik ben niet origineel en bevreemdend genoeg met andere woorden: niet trans, bi, of queer en bovenal gewoon een hetero VROUW die niemand wenst te haten - ook geen moslims - en die niet voor homofoob of transfoob wil worden uitgemaakt. Zet je/u schrap, want hier gaat IE: blaka tin tin, boro noso koeliebeest, witte pier zonder manier veeg je bille met korespier, bruine poep malata alata, fostron dyuka. Doen alsof het er niet is (geweest), maakt het gegeven dat het er was (is) niet weg. Laten we erover praten, schrijven, discussiëren en als echte fos ten Sranan MAN erom lachen wanneer we ons ook werkelijk een (= 1= wan nomo) volk beginnen te voelen. Alle begin is moeilijk, maar:

Opo kondreMAN un opo
Sranan gron ee kari un
Wans ope tata komopo
Wi mu seti kondre bun
Stree de fu stree un no sa frede
Gado de wi fesiMAN
Heri libi te na dede
Wi sa feti dyi Sranan.

Recht en waarheid maken vrij.

Laten we in deze moeilijke tijden de werkelijke vijanden die ons door allerlei voorvoegsel trachten te scheiden en verleiden niet de kans geven ons land vol hout, goud, aardolie en zij weten wat nog meer ons aldoende te slim af te zijn. De binnenlandbewoners moesten verjaagd. Dat heeft niets te maken met: links, rechts, diagonaal of rechtdoor. No mek den kori yu. No mek den tori yu. Wij moeten het samen doen. Laten wij een voorbeeld nemen aan Guyana. Noem me geen Afro. Gran tanyi. Ik ben Surinaamse met Surinaamse voorouders. Wat zijn puur blanke, roze, rode, gele, Kaukasische Noord-

Amerikanen? Laten zij zich maar beroepen op hun 'Euroroots'. Idem
Kaukasische Australiërs.

Roven en plunderen helpt ons precies daar waar de machthebbers ons willen:
in de vernieling.

Mi e tek' Gado begi unu 'al wat goed is te betrachten' . Aan Suriname zijn wij
verpand. Overal elders zijn wij vreemdelingen. In sommige landen blijven wij
ongewenste vreemdelingen, allochtonen, knuffelnegers, werkschuw
tuig, stontyi-trekkers zolang de voorraad strekt en onze kleur niet blank
genoeg is tot in het achtste geslacht of ons haar niet glad genoeg is. En mijn
haar bijvoorbeeld is gewoon en blijft gewoon kroezig. Het zit op niemands
hoofd behalve op dat van mij en moet niemand hinderen en ik heb geen
eufemisme nodig want het is geen wan- of misdaad. En alle mensen die zich
beledigd voelen door mij? Heb je negerbloed of Egyptisch of Marokkaans of
Joods bloed? Heb je krullend haar of kroes haar. KROES is geen ziekte. Als het
een ziekte was: a no bay yu bay en. A so yu tan. En als het een ziekte was: elke
ziekte heeft een naam. Geen enkele ziekte heet ... Hoe erg die ziekte ook is. Ik
mag wel AIDS hebben, maar o wee, geen negerbloed. O pe so? Waarom doen
mensen alsof het een belediging is dat ik gekleurd ben, kroezig haar heb,
negerbloed, rimpels, grijs haar en aartslelijke handen en een konijnenbek heb.
En ik ben een VROUW. Al hoeft niemand die feiten te verdoezelen, ik wil
evenmin dat die te onpas worden aangehaald. Dat weer niet. En behandel me
menswaardig.

Un BLAKAman, un koelie, un pindapin jampanesi, un boeroe broko sturu, un
pen pen malata, un pin atyaw snesi, un alamala un hor un srefi.

Groet,

adn