

Over Curaçaose schrijvers en Curaçaose boeken  
**Niet onopgemerkt gebleven**

Het is gezien (...) het is niet onopgemerkt gebleven: voorlaatste zin van de roman 'De Avonden' (1947) van Gerard Reve (1923-2006)

Aflevering 2:  
**Elodie Heloise**

*Curaçao, het eiland waar ze opgroeide, woont en werkt, ligt Elodie Heloise (1968) na aan*

sprak ze met Dominique wat er echt gebeurd was."

personages die door het leven geslagen zijn en geheimen met zich meedragen. En dat

en seksuele misstanden in de kerk. Ondanks...