

INTERVIEW Debuutroman en soloalbum van bluesgitarist Johnny Laporte

'Indonesië bestaat uit verhalen'

Muziekliefhebbers kennen Johnny Laporte als gitarist van Barriehouse en Oscar Benton. Deze week debuteert de in Haarlem-Noord opgegroeide Hoofddorper met zowel een vuistdikke roman als een soloalbum. Een interview over Indische wortels, zwijgcultuur en passie voor muziek.

Peter Bruijn
Foto: Peter Bruijn

Hoopdorp ■ „Ik had nog nooit boeken kunnen schrijven geschreven“, begint de nu 54-jarige Laporte die voor de honderdste stand John Rijkens heeft. „Altijd toen ik een jaar of een halfjaar niet woonde omdat ik geen huis had, was het alsof er een spook werd langs gekropen. Alle verhalen en indrukken die ik in de tussentijd jaren had opgeslagen, kwamen er uit. Dan op een paar pagina's. Daar is mijn Oscar Benton-muzikale ervaringen die boek en dit album.“

Als speciaal gastdoelman van Radio 4's 'Bluescafé' bij Barriehouse, reisde hij wel de beste bluesgroep van Nederland, die vele jaren parkendeerde en in totaal negen albums te koop. Daarnaast was hij daar betrokken bij de comeback van Oscar Benton. De in 2010 overleden Haarlemmer bluespionier schuimde in de dagen van zijn carrière nog in grote salons en op festivals in onder meer Engeland, Frankrijk en Spanje.

Maar daarna mocht Laporte niet meer zijn harten vlijfvoerend bladziden omvullen. In plaats daarvan schreef 'Zwijgen zwijgen gescreven', een Indische familieroman die overgaat van Hollandse maffiahuizen naar door hem ook nog een Delphine-vrijzitting oppikt. Een leuke mix van herhaalde en losse dingen die kunnen het boek vrolijk staan. Tantumcher worden.

De herhaalde verwijzingen het overkoepelende thema het alom aanwezige 'zwijgen'. Laporte heeft het zelf over het 'Indische zwijgen'. „Maar dat was geen vooroogstel plus. Ze wisten dat niet bij mij. Toch. Aan de buitenkant klonk ik gewoon een soort van 't is zo'n avond dat het te laat is om te tikken. De muziek kan maar wachten. Je bent nu dus berecht natuurlijk wel wat bagage als je bewerkt bent.“

„Over dat zwijgen heb ik veel maagdrade. Ik kende het ook uit oorlogsgeschiedenis. Vooral Indische Nederlanders die in de jaren veertig en vijftig naar Nederland kwamen gedreven door een bewerking van hun verwachtingen. Maar dat was prima het geval. Dat gold ook voor mijn ouders. Ze hadden ooit ook geweld in Indië oefend, waren getrouwstaard, maar zwijgen daarover. Fraude over dat zwijgen was daarom de reden achter mijn moeders angst voor mij moeder.“

John, de man die ooit in Medan op bewaart, keert in zijn roman zijn ouderen terug en zijn huis Nederland.



„Mijn moeder wou dat ik niet een typewriter had van mijn boek niet mocht gebruiken.“

Foto: Peter Bruijn

„Ik klapte om een uur of tien 's avonds mijn MacBook open en begon te tikken“

Near Haarlem-Noord, waar hij zijn zwijg doorbrengt. Vader overlijdt na twee jaar. Hij kan niet tegen het Nederlandse klimaat. „Mijn moeder woude ons op. Wield dat wil het goed kunnen hebben niet. Maar geen verhalen over zwijgen. Nee, die kende ik wel van een tante. Daar heb ik ook heel veel van ontleend voor dit boek.“

John The Revelator

Hij heeft al heel jong gitaar, maar kent als talent voor de gitaar, net als zijn drie jaar oudere broer Gooi, die eveneens bij de Haarlemse band John The Revelator en vervolgens bij de Oscar Benton Blues Band speelt. In zijn voor 'Johnny', zoals hijzelf dat noemt, best, ook deze Bureau ingelijst. Als de manager in 1978 voor een populaire band gaan de rest van de groep niet meeging. Tineke Schouten verliet als Barriehouse.

Nochtans speelde muziek steeds een beschadigend rol in Laporte's roman, zoals het ook vergeten zou kunnen te zijn. Laporte's eigen 'dien erg blijft, het is echt foute. Al zijn er



Johnny's debuutroman, dat sowel op CD als op LP verschijnt

in de details wel dergelijk parallelle verhalen niet zijn lezen.“ Hij noemde zwaarwegende verhalen van de personages. En dan is er nog de Waanzinnige gitarist van Billie Holiday, een belangrijke voorloper van de Petrus en Pauluspassie in Haarlem-Noord, waar de autoré in de vorige jaren veelvuldig optrad en gedreven door de Heilige Mis bezocht, destijds maar.

Daarvan speelt ook de 'goede-gevaar', de Indische magie, door het boek. „Mijn moeder wou dat daar maar over babbelen, maar mijn tante vertelde dat verhalen grappig, haarschrikende dingen. Indië bestaat uit

verhalen...“ Het verschijnt op LP als op CD verschoten album 'That's me', dat gelijk met de roman verschijnt. muziek Laporte behoorde in zijn tijd. Hij speelde gitaar, piano, bas, programmatode, drums, orgel en zong. Een doce bluesmuzikant, op zijn 20e al allereerst zelf geschreven. Eind jaren tachtig van The Rolling Stones voor 1969 — met zang van Keith Richards. Andere van de onvergetelijke 'groene' van J.J. Cale.

„Ik koos er best bewust voor om te gaan schrijven want ik te gaan schrijven wilde het daarover niet hebben. Daar had het allereerst nog twijfel gestaan. Nou, ook geen twijf meer dat dat op en dat kon er dus niet uit in een boek als 'Zwijgen zwijgen gescreven'.“



Boek en album

Het boek 'Zwijgen zwijgen gescreven' verschijnt volgende week, 28 november, bij Uitgeverij In de Kniekasten. Het album 'That's me' verschijnt vrijdag 30 nov bij Soweto Amsterdam. Links: 'Verg

vergeten' in beeld en daarna. De plaat staat ook bij van 'Zwijgen zwijgen gescreven'. Het is zeker geen soundtrack bij het boek of zo, al zijn sommige teksten wel door het boek geïnspireerd.“

Balkans

John Rijkens, alias Johnny Laporte, heeft zin om anders overwoog om bestempeld te worden. „Nee, nee. Dat kenne ik niet meer. Dat vindt dat ik niet een felle soekhoek staan, dat mijn toekomst moet werken. 'Muzikant' was maar niets. Ik heb altijd op handen gewerkt. Achteraf een goede baas, of betrekkelijk het was dat ik in geen van de twee echt contact kon maken. Op handen niet en in de muziek eigenlijk. Misschien heb ik dat. Als ik er rechtig begin te benauwdig hoe je dat moet doen bij elkaar gehouden heb. Overdag werkten, ander avonden in de nacht spelen en dan ook nog een gezin. Maar goed, je moet wel zien dat dat op en dat kon er dus niet uit in een boek als 'Zwijgen zwijgen gescreven'.“