

ARBEITSEINSATZ

Vergeten geschiedenis

Na het lezen van *Voet in voet - oog in oog* van Elly Stolwijk werd ook ik weer teruggeworpen in de geschiedenis van mijn vader en zijn tijd van de *Arbeitseinsatz* in het Ruhrgebied, Duitsland. Hoe zichtbaar en voelbaar bleek de overeenkomst met het boek van Tim Overdiek *Zwijgende vaders*. De afgelopen weken zijn het boek van Overdiek, en het boek *Tewerkgesteld* van Renske Krimp-Schraven, zo ruim in het nieuws geweest dat het boek van Stolwijk als door een media-vloed is overspoeld en onzichtbaar gebleken. Niet terecht. Op waarachtige wijze wordt de lezer in het verhaal van vader Fons als 18-jarige meegenomen met daarnaast de

bespiegelingen van een jonge dochter die haar vader ziet als soms een vrolijke en soms een gebroken man die over zijn dwangarbeid in Duitsland maar niets loslaat. Het zet Stolwijk aan tot een zoektocht waar de lezer ook in wordt meegenomen. Het zal herkenbaar zijn voor velen. En ook een geschiedenis die niet vergeten mag worden.

Jan Brinkman Alkmaar