

Zolang er gelezen wordt, is er hoop.

door Brede Kristensen

Vorige week werd de dag van het boek gevierd. Helaas verliezen boeken, boekwinkels, bibliotheken en lezers snel aan populariteit. Dat blijft niet zonder gevolgen voor maatschappij, politiek enzo wil ik beweren.... onze geestelijke gezondheid. Wie leest, moet zich verdiepen in de mening van een ander, de auteur. Wie een roman leest moet zich verdiepen in het leven van andere mensen, de romanpersonages. Dat is een fantastische oefening voor communicatie, democratie, mensenkennis en zelfkennis. Wat komt terecht van democratie als mensen zich niet in elkaar verdiepen, niet kunnen luisteren? Zonder luisteren komt goed overleg nooit tot stand. Wat komt er van onze persoonlijke ontwikkeling terecht indien we ons niet diepgaand spiegelen aan anderen, zoals aan personages in een roman? Lezen is een oefening in empathie. Deze week enkele notities van diverse mensen over het belang van boeken en lezen in ons leven. De volgorde van de citaten is zinvol bedoeld.

“Een kamer zonder boeken, is als een lichaam zonder ziel”, Cicero

“Een boek werkt als spiegel voor de ziel”, Virginia Woolf

“Boeken en deuren hetzelfde. Je opent ze en stapt een nieuwe wereld binnen”, Jeanette Winterson

“Lezen maakt ons tot immigranten. We worden ons huis uitgelokt, de wereld in, en worden thuisloos”, Jean Rhys

“Veel boeken zijn sleutels die een gesloten, onbekende kamer in onze ziel openen”, Franz Kafka

“Als je een boek woord voor woord rustig leest, neem je deel aan de creatie ervan....als je leest draagt het boek bij aan je eigen creatieve ontwikkeling, je gedachten, je gevoelens, je ziel”, Ursula K. Le Guin

“Wie niet leest wordt dommer bij het ouder worden, wie blijft lezen wordt wijzer bij het ouder worden”, Joods gezegde

“Onwetend betekent volgbaar”, Juan Vicente Gómez (geciteerd bij Eric de Brabander, *Urbina*, 2024)

“Wie leest ontdekt dat eigen ideeën zelden origineel zijn. Lezen stemt ons bescheiden”, Abraham Lincoln

“Denk voordat je spreekt, lees voordat je gaat denken”, Fran Lebowitz

“Lezend zijn we niet alleen, lezend zijn we in gesprek”, C.S. Lewis

“Zijn er in jouw leven boeken die jou ‘overkomen’ zijn? Als het antwoord onduidelijk is, weet ik niet met wie ik in gesprek ben”, Haruki Murakami

"Terugkijkend, ben ik onder de indruk van de vitale kracht van literatuur.

Als ik vandaag de dag een kind was, die probeerde een gevoel van mezelf in de wereld te krijgen, zou ik dat opnieuw doen door te lezen, net zoals toen", Maya Angelou

“Het gevaar voor de toekomst is niet dat boeken verboden of geëlimineerd worden, maar dat niemand meer boeken wil lezen”, Aldous Huxley

“Als je goud en boeken verliest, zoek eerst je boeken”, Joods gezegde

“Men begint met het elimineren van boeken en eindigt met het elimineren van mensen”, Heinrich Heine

Heinrich Heine (1797 -1856) was behalve dichter een kritisch-satirische schrijver , met een indrukwekkende intuïtie voor wat komende was. Hij had al snel door dat je moet oppassen voor mensen die niet lezen en nog meer voor mensen die vinden dat je bepaalde boeken niet moet lezen en het meest voor mensen die vinden dat lezen overbodig is. En het allermeeft voor mensen ‘met een lege ziel’ die denken dat medemensen evenzo ‘leeg’ zijn en dus niet wakker liggen als die om wat voor reden ook geëlimineerd worden.

Alhoewel het lezen van boeken plaats maakt voor het bekijken van plaatjes en tekstjes, merk ik dat er gelukkig nog heel veel kinderen zijn die zich niets daarvan aantrekken en het ene boek na het andere verslinden. Ze zijn begiftigd met een nieuwsgierige en leergierige geest, die door lezen verder aangewakkerd wordt. Zolang er gelezen wordt, is er hoop.

Bron: *Amigoe*, 16 augustus 2024