





*Mijn harp is stil.
Zij gaf betovering aan blijdschap,
droefheid, leven, al wat was.*

Vervuld van dankbaarheid voor het ontvangen leven en getroost door de gedachte dat het altijd weer lente wordt, is van ons heengegaan mijn liefhebbende echtgenote, moeder en onze grootmoeder

*Mayra Ingrid
de Haas - van Heeswijk*

Aruba, 6 maart 1942 – Leiderdorp, 11 maart 2025

Van Polanenpark 135
2241 SJ Wassenaar

Mayra hield van kleurige bloemen.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Mayra op donderdag 20 maart van 14.00 tot 14.15 uur in de kapel van begraafplaats St. Barbara, St. Barbaraweg 6 te Den Haag. Omstreeks 14.15 uur zal in de kapel de afscheidsbijeenkomst voor Mayra worden gehouden. Aansluitend zullen wij Mayra begeleiden naar haar laatste rustplaats.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en herinneringen te delen.

Fred

Nathalie en Tom
Felice, Kenzo

Stella en Lex

Carl en Nancy

Erna

Bruno en Pieternel
Wik, Map

Sander en Jolanda
Jiska, Fenna, Sikko

Mascha