

AD WIKËNT
INHOUDSOPGAVE

Voor u gelezen
Ezra de Haan: Zoeken naar Slory
pagina 14+15

Zussen Jenner
lanceren kledinglijn
pagina 16

Auto- en motorshow bij Kokomo Beach
pagina 17

Alejandro Saleh: De patiënt centraal
pagina 18+19

Tom Cruise scoort met Rogue Nation
pagina 20

'Avkollen makkelijker bij 30 graden of hoger'
pagina 21

Puzzels, Strip, Elen & Zo
pagina 22

's Werelds eerste braille-smartwatch
pagina 23

11 Miljoen proberen Apple Music
pagina 23

IT-column 'Pussycat Dolls weer samen'
pagina 24

WARWARU
De eme architect is geboren om poleizen te bouwen. De ander om hondenhokken te timmeren.
MARTIE GENGER

AD Wikènt is een wekelijkse uitgave van ABCourant NV en wordt als bijlage van de zaterdageditie van het Antilliaans Dagblad verspreid.

ABCourant NV
Scharloeweg 31
Willemsd., Tel. 7472200

VOOR U**GELEZEN****AD WIKËNT****Ezra de Haan: Zoeken naar Slory**

Michael Slory is een van belangrijkste hedendaagse Surinaamse dichters, en zeker de belangrijkste nog levende Creoolse dichter. Creools, want Suriname is een gesegmenteerd land. Chinezen, Latino's, stads- en boscreolen, Indiërs en Javanen. En Hollanders natuurlijk.

Door Eric de Brabander

Zo kennen we de stokoude Ezra de Haan koos Michael Slory uit als kapstok voor zijn reisverslag door Suriname. Belangrijk want Slory, de winnaar van de Surinaamse Staatsprijs Brits-Indisch van geboorte, in voor Literatuur naast vele andere prijzen, zette in zijn poëzie de Tagore en Gandhi voelbaar is. Of de van, ik geloof, Hindoeïstische afkomst zijnde Karin Lachmising, die direct na het uitkomen van haar briljante bundel 'Nergens groeit een boom die haar harde niet vindt', gedooft werd als de intellectuele opvoerder van Slory.

Een bekende Creoolse dichter naast Slory was de te vroeg overleden Robin Raveles of Dobru, vertaald dubbele R. Net als bij onze componist en musicus Rigald Recordino wiens band Double R in de jaren 70 en 80 grote furore maakte op ons eiland. Dobru was als Slory be- gaan met het Surinaamse volk. Maar Dobru was politicus en op dat pad heeft Slory, die toch een duidelijk politieke mening vertolde, zich nooit gewaagd. Als derde noem ik Henri de Ziel met als pseudoniem Trefossa, onderwijzer, dichter en schrijver van het Surinaamse volkslied. En Edgar Cairo die op 53-jarige leeftijd overleed in 2000. De drie laatste genoemde auteurs schreven voornamelijk in het Stranan.

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.



FOTO'S WERKGOEP CARIBISCHE LETTEREN

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.



FOTO DE RIK

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.



FOTO UNSHA MARHE

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.



FOTO UNSHA MARHE

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.

Zoeken naar Slory' heet het 275 pagina's tellende boek, waarin De Haan de Surinaamse geschiedenis met name de Creoolse geschiedenis meer op een manier die niet-Surinamer te vatten is.



FOTO UNSHA MARHE